

Skal du konfirmeres i 2020? - så læs lige her, selv om du ikke gider

Herunder er en lille appetitvækker til, hvad du kan vente dig.
Du skal ikke tro, du kommer sovende til din konfirmation.
Du får udleveret din egen Bibel og din egen mappe.

Foruden undervisningstimerne skal du regne med at bruge noget af din fritid på at være konfirmand. Ca. 15 min. om dagen (hver dag) + en times tid (nogle gange mere) mellem hver undervisningstime. Det er vigtigt, du er opmærksom på dette, for du kan ikke undskylde dig med din sport eller andre fritidsaktiviteter.

Lektier – præstens yndlingshobby!

Når du bliver konfirmeret ved du en hel del mere om kristendom, end du ved i dag. Det vil sige, at du ved mere om Gud og Jesus og Helligånden, du ved mere om Biblen, du er blevet glad for at gå i kirke, og du synes, det er fedt at være kristen 😊

Mon konfirmander kan tænke?

At vide noget om kristendommen er også at vide, hvorfor du er kristen og hvad det betyder. Du lærer derfor også noget om dig selv, når du er konfirmand. Måske har du ikke tænkt så meget over, hvorfor der er ondskab i verden, eller – har du nogensinde tænkt over, hvor det gode kommer fra? Når man ikke må slå ihjel, må man så være soldat? Hvorfor må man ikke sige "Idiot" til sin skolekammerat eller "Fuck You" til sin skolelærer? Er kærlighed det samme som sex – og er sex forbudt af Gud? Har Gud egentlig nogen betydning for dig – betyder du noget for Gud? Hvad vil det sige at tro på Gud? Hvorfor skal man bede til Gud – og skal man nu også det? Og hvordan?

Dette er bare nogle få eksempler på nogle af de ting, vi skal arbejde med i konfirmandtimerne.
Du skal for øvrigt også gå i kirke – mindst 1 gang om måneden. (det bliver sejt)

Jeg glæder mig vildt til at være sammen med dig og se, hvad du finder af svar på de mange spørgsmål. Jeg glæder mig vildt til at fortælle dig om Gud og Jesus. Hvis du også glæder dig til at være med til dette, så kan det kun blive godt - og vi får begge noget ud af det. So - let's do it!

For at kunne tale om disse ting skal vi have lidt inspiration og lidt viden. Det får vi ved hjælp af Biblen, tegneserier, film, fortællinger af præsten, musik, leg, kirkegang, aviser, pizzaer, cola & popcorn – og en masse andet.

Øh – lige en ting til: dine kammerater på holdet, vil også gerne have noget ud af det, så derfor skal du give dem mulighed for det ved at være en god kammerat og arbejde med på et godt fællesskab, hvor vi giver plads til hinanden.

Og så lige den sidste ting: Når du er færdig med konfirmandundervisningen, så lover jeg dig, at du ikke er helt den samme person, som du er nu. Tør du gå med og se forandringen hos dig selv? Jeg synes, det er spændende at se, hvordan det går dig. Så jeg følger dig et stykke på vej. Fat mod, klø på, giv dig selv muligheden

You are worth it!